

Nieuwjaarsreceptie NOB

Zaterdag 17 januari heeft het NOB zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden in het Nico Schuurmans Huis te Orthen. In dit vaste onderkomen, komen wij iedere eerste en derde zaterdag bijeen, met andere geüniformeerden, waarvan er ook enkelen nu aanwezig zijn.



Het werd een gezellige bijeenkomst met een kort woord van onze voorzitter, Dick Hoefnagel, waarin hij het volgende naar voren bracht:

Namens Contact Mariniers NOB niet alleen een voorspoedig maar vooral een gezond nieuwjaar gewenst.

Aan het begin van het nieuwejaar staan we stil bij iets wat niet door de kalender wordt bepaald, maar door wie wij zijn. De verbondenheid van mensen die ooit bij het Korps-Mariniers dienden en dat in hart en ziel nog steeds doen.

Waarbij ik wil opmerken dat onze donateurs van andere legeronderdelen dat zeker ook opgepikt hebben.

Als we even terug blikken naar het afgelopen jaar, begin ik met het 360 jaar bestaan van het Korps. Met de viering in Doorn, het 75 bestaan van het COM, en de diverse activiteiten van het NOB, het was zeker een goed jaar.

Ook kwam de naamsverandering van Contact Oud en Actief dienende Mariniers, naar Contact Mariniers. En de nieuwe de slogan:

Eens Marinier altijd Marinier.

Maar laten we vandaag ook zeker even stilstaan bij onze Sobats en andere geliefden die we helaas moeten missen. Want hoeveel gein en lol we ook maken, zij horen erbij.

In iedere herinnering, ieder sterk verhaal ook in de verhalen die elk jaar sterker werden. We zullen ze missen. Daarom wil ik eenieder vragen voor wie het mogelijk is te gaan staan, zodat wij hun in een moment van stilte herdenken.

Kijkend naar het nieuwe jaar, hoop ik dat we steeds minder naar de dokter moeten. En dat we er net zo goed of nog beter uitblijven zien als vorig jaar.

Als ik zo rond kijk lukt dat best, sommige zijn zelfs nog knapper geworden in het nieuwe jaar.

Verder vooruitkijkend hoop ik dat we komend jaar veel leuke bijeenkomsten hebben, maar daar zorgt de activiteitencommissie wel voor. We zijn daarbij ook een beetje afhankelijk van de geplande verbouwing hier.

Dan wil ik nu met jullie het glas heffen en proosten op het Korps, onze vereniging en een goed, gezond, vredig en gezellig nieuwjaar.

Proost.

Na een middag met voldoende koude en warme hapjes en drankjes is iedereen met een goed gevoel en vertrouwen in 2026 met de sloep naar de wal vertrokken.